

Nygårdskirken 5. november 2023, kl. 10.30

Tekst: Matthæusevangeliet 5, 1-12

Salmer: 754; 121; 787; 335; 30, v.2; 729

*Tak Gud, at vi og vores døde er i dine hænder! Amen.*

*Vi er salige*, siger Jesus. Hvad betyder det? Min mor var en stor hundeven – og hun kunne klø en hund og snakke godt for den, så den med hendes ord blev helt *salig* i blikket! Ja, *salig* bliver man af at stole trygt på *andre* og give *dem* lov til at gøre noget godt *for én*. *Salige* bliver vi ved at lukke gode mennesker ind i vores liv – ved at lægge os selv og vores kære i kærlighedens hænder. Kun når man mærker sig elsket af en anden – tør man give slip, slappe af, finde fred med sig selv som man er! *Salige* – det er vi, når vi lader os elske! *Salig* betyder også *lyksalig* – altså *heldig*! Og vi *er* jo heldige, at der er og var nogen, som ville dele livet med os – med netop *os* og *alt* det, vi rummer, *også* når vi ikke var, som vi skulle have været! *Heldig* er vi, at Gud har skabt *livet* sådan: At

det er *kærligheden*, der er giver livet mening – det er *ikke* magten, *ikke* succesen, *ikke* ufejlbarligheden. *Heldige* er vi, at Gud er som Han er: Som Jesus, der gik gennem mørke og lidelse ja, gennem døden selv, for at bevare sine hænder kærlige - tilgivende - helbredende! Tænk hvis Gud og Jesus havde været sådan nogle, der greb til magt og våben! Der er jo nok at være vred over, sådan som vi opfører os! Men nej: Gud vil hellere selv lide end straffe andre, hellere selv dø end hævne sig! Sådan banede Gud vej for os tværs *gennem* lidelsen og døden, kærlighedens og livets vej. Så også i smerten og i tabet er Gud med os, i ensomheden og forladtheden er Gud os nær, i døden og efter døden er vi stadig i Guds hænder! Vi skal dø som alt liv på vores jord. Men vi er *heldige* – for livet er *mere* end denne jord! Livet er Guds gave: Blomster og kroppe visner her på jorden, men vi skal aldrig dø for Gud! Kærligheden binder os sammen for evigt! Mon I ikke selv har erfaret dét: At sorg er kærlighed - at vi skal sørge, fordi vi kan elske! Tænk at vi har været så *heldige* at have haft et menneske i vores liv, som vi elsker så højt, at kærligheden aldrig går over! Er kærligheden stor, bliver sorgen det også! Og

sorgen er vores kontakt med vores døde – sorgen er fuld af liv, for den er den kærlighed, vi har sammen nu! Andre kan presse os og kræve, at vi må se at komme videre og komme over det og ikke hænge i dén sorg! Men nej: Vi vil *leve med* vores sorg, for den taler højt om livets store værdi – om at det gode *findes*, for vi har været så heldige at få lov at dele det med et andet menneske! Vores sorg taler højt om vores taknemmelighed! Vi der har mistet er de bedste til at insistere på en tryk og fredelig verden, fyldt af smukke blomster og glade børn! Vi der har mistet og ikke kan bringe det tabte tilbage – vi er dem der ved, hvordan man lægger sig selv i Guds hænder og lader Ham tage sig af vores døde og alt det, vi ikke har magt over! Sorgen giver en ny *fred* – og et nyt *mod* til at tage os af det, vi *kan* gøre noget ved: Række ud efter det gode og dele det med hinanden og tro på kærlighedens mulighed selv i en umulig verden! Vores smerte og vores tab lægger vi i Guds hænder; og tværs igennem det vil Han lyse sin fred på os alle! *Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.*