

Kristi Himmelfart – 2. tekstrække

Nygårdskirken 9. maj 2024, kl. 10.30

Tekst: Lk 24, 46-53

Salmer: 250; 251; 257; 832; 226, v.6; 252

*Gud – fyld vores hverdag med dit himmellys. Amen.*

Andreas Mogensen for til himmels 26. august sidste år, var i rummet i 6 måneder og kom tilbage igen 12. marts i år. Det er naturvidenskab og teknologisk udvikling – og vi har selv set det hele i medierne. Så dét tror vi på!

Jesus for til himmels 40 dage efter sin opstandelse påskemorgen for 2000 år siden. Og han er ikke kommet tilbage igen – så det har mange svært ved at tro på. Men mon det er den samme himmel, der var målet for Jesus og Mogensen? Mogensen havde ikke meget at fortælle om den; rummet er stort set ukendt for os, fyldt med *mørkt stof*, som naturvidenskaben kalder alt det derude, vi ikke ved noget om. Jesus taler helt anderledes om det; himlen er jo hjemme hos hans far! Og hos Ham er *livets lys*! Andreas Mogensen efterlod sig jordisk skrammel og

metalskrot i rummelrummet; Jesus efterlod sig sin Fars kærlighed på Jorden! Så i den forstand forlod Jesus os aldrig – Gud forlader os aldrig: Hans kærlighed er hos os! Ja, da Jesus besøgte Jorden kortvarigt for 2000 år, forenede han himmel og jord til ét liv: Så præcis som Jesus får vi nogle livsår her på Jorden og siden liv i evighed hjemme hos Gud! Og mens vi er på Jorden, kan vi gå i Jesu fodspor! Han har efterladt sig et lysende spor af åndelige værdier som barmhjertighed og tilgivelse, fred og forsoning – usynligt men meget brugbart i dagligdagen! Med årene har mennesker synliggjort værdierne materielt i kirkernes rum og fællesskab. Men hverken kirkearkitektur, kirkekunst, kirkeorganisation eller kirkebureaukrati kan skjule, hvad kirken *er*: Den er Kristi fodspor i verden – den er en del af himmeriget, der har taget bolig midt iblandt os! Billedhuggeren Erik Heide, der har lavet megen kirkekunst, har i sin have en pragtfuldt lille skulptur: en jernplade med udskårne huller, formet som to fodsåler med strittende tæer! Præcis sådan er Jesu fodspor i verden – i vores liv: Det er huller som himlens lys kan trænge igennem, ind i vores liv, ind i vores hjerter! Og det er

*også* huller som *vi* kan sende vores frustrationer, vores suk og bønner igennem, ind i Guds hjerte! For Jesus har ikke kun givet os et smukt etisk fodspor at vandre i; Jesus har lavet åndelige huller til os – åndehuller i vores liv, for at Guds velsignelse kan have frit løb iblandt os og for at vi kan vandre ind i himmeriget i ånden og hente livskraft, tro og håb!

Rummet er det samme efter Mogensens besøg – plus affald. Jorden er *ikke* den samme efter Jesu besøg; dit liv er ikke det samme: Det er bundet sammen med himmeriget igennem de spor Jesus har åbnet i troende menneskers hjerter. Det har gjort og gør det muligt at tro på kærlighed og tilgivelse på trods af al kamp og nederlag og smerte her i verden. Et hul til himlen – det finder du her i din kirke! Og gennem det hul tager Gud også gerne imod det eksistentielle affald, du bærer på – såsom skyldfølelse og bitterhed. Har du erfaret at noget af det her virker, så gå ud i verden og fortæl det videre! Glædelig Kristi himmelfart!

*Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.*